

Kairos – Samtal i rättan tid

KAIROS är ett begrepp för tid på grekiska. Till skillnad från KRONOS, dvs. klockans tid, betecknar KAIROS den tid som bryter in i nuet, den rätta tiden, den mogna tiden, Gudstiden, den tid som ÄR - en tid med innebörd och betydelse. KAIROS handlar om närvaro, om möte och dialog, och samtal om väsentliga frågor i vår tid.

De senaste årtiondena har KAIROS i kristna teologiska sammanhang förknippats med rop på hjälp från kristna i utsatta situationer, t.ex. från Sydafrika 1985 och från kristna palestinier 2009. I båda dessa dokument finns markeringar mot orättvisor och förtryck och en längtan efter Guds rikes fred.

Mot denna bakgrund inbjuder vi till öppna samtal i HEDLUNDAKYRKAN, Skolgatan 2, om livet, samhället och kristen tro. Efter en kort presentation av de närvarande talar en inledare över dagens tema som vi sedan gemensamt samtalar om. Enkel förtäring erbjuds i form av frukt och vatten eller juice.

Kairos-samtalen sker i samverkan med studieförbundet Bilda

Program våren 2019

Onsdag 20 februari kl 19.00:

Vår natur runtomkring oss – våra pollinatörer och deras växter, hur kan vi hjälpa dem att överleva?

Inledare: Natuschka Lee, biolog & forskare

Onsdag 13 mars kl 19.00:

”Myten om maskinen, tillväxten och framsteget”

Om vårt samhälle och vägen vidare

Inledare: Göran Waller, pastor & Yngve Björklund, musikpedagog

Onsdag 24 april kl 19.00:

Kyrka och väckelse på 1800-talet: Arvet från Anders Larsson i Norrlångträsk

Inledare: Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria

Kontaktpersoner:

Karin Sporre, tel 070 2718186

Maj-Lis Larsson, tel 090 14 42 57

KAIROS

- Samtal i rättan tid



Hedlundakyrkan
Skolgatan 2

20 februari, 13 mars och 24 april

Kl 19.00